

In deze nieuwsbrief

- Update van het bestuur
- Financieel overzicht 2015
- Beschermheer, de heer Maarten Divendal
- Nieuwe projecten
- Introductie twee nieuwe bestuursleden
- Actueel
- Sponsordiner op 9 oktober 2016
- Nawoord van de heer Dick Marjot

Update van het bestuur

Beste donateurs en belangstellenden van onze Stichting Panti Asuhan,

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor uw bijdragen en giften van de afgelopen periode. Met uw bijdragen en giften kunnen wij ingaan op de projectaanvragen die ons bereiken vanuit diverse kindertehuizen en andere liefdadigheidsinstellingen uit Indonesië.

In het vroege voorjaar van 2016 heeft een aantal belangrijke wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden. In dat kader moesten werkzaamheden en administraties worden overgedragen en zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden die de Stichting een warm hart toedragen. Dit heeft een groot beslag gedaan op de tijdsbesteding van de individuele bestuursleden.

Met het vertrek van de bijzonder toegewijde Dick Marjot (secretaris) en Thea Verstege (penningmeester) is een nieuwe bestuursperiode ingeluid. Uiteraard niet voordat wij op gepaste wijze en in grote dank op 10 mei jl. afscheid hadden genomen van Dick en Thea. Tijdens een informeel samenzijn hebben wij uitvoerig stilgestaan bij hun jarenlange belangrijke bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van onze Stichting. Lees in deze nieuwsbrief nog het nawoord van Dick Marjot.

Inmiddels is het nieuwe bestuur (bijna) op volle sterkte met ondergetekende, Roland Kepel, als voorzitter, Laudy Konings als secretaris en interim penningmeester, en Isabelle Seelen en Moira Kaltoven, beiden

als algemene leden van het bestuur. Verder in deze nieuwsbrief stellen zij zichzelf aan u voor. Tijdens onze eerste vergadering als nieuw samengesteld bestuur, hebben wij ons vertrouwen naar elkaar toe uitgesproken en met elkaar de doelstellingen van onze stichting onderstreept. Hierbij hopen wij dat wij onze goede hulp kunnen uitbreiden met nieuwe projecten in meerdere kindertehuizen in Indonesië.

Daarnaast is Maarten Divendal gevraagd om beschermheer te worden van onze Stichting. Lees in deze nieuwsbrief zijn introductie.

Tenslotte hoop ik dat u ons als bestuur blijft steunen om met elkaar de doelstellingen van de Stichting Panti Asuhan waar te maken. Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking met u als donateur en met de kindertehuizen in Indonesië als voornaamste belanghebbenden. Wij wensen u een fijne zomer toe!

Roland Kepel, voorzitter

Financieel overzicht 2015

Inkomsten:		
Bijdragen adoptiegelden en giften	€	40.480,72
Ontvangen legaat	€	67.500,00
Totaal bijdragen		€ 107.980,72
Ontvangen rente op spaarrekening		€ 1.378,52
Totaal inkomsten		€ 109.359,24
Uitgaven:		
Porti	€	282,65
Boekhouding/secretariaat	€	357,48
Kosten website	€	575,96
Kosten Kamer van Koophandel	€	15,00
Verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid	€	120,99
Kosten advertorial lifestyle-experience	€	3.403,00
Bankkosten	€	383,77
		€ (5.138,85)
Netto resultaat	€	104.220,39

Na gedegen overleg over aangevraagde projecten en op basis van specifieke bijdragen voor Vincentius, heeft het bestuur in 2015 de volgende kindertehuizen en projecten gefinancierd:

- 4 kindertehuizen van Vincentius €15.000,00
- Panti Asuhan Karuna te Solo € 5.000,00
- Yayasan Putric Karahuman (Papua) €20.688,45
- Panti Asuhan Kefamenanu (Timor) € 5.000,00
- Sinar Pelangi (medische hulp) €17.000,00

Bij elkaar opgeteld is over 2015 een bedrag van **€62.688,45** uitgekeerd ten behoeve van veel directe zorg aan heel veel kinderen in 7 kindertehuizen verspreid over de archipel. Dit is alleen mogelijk geweest via uw bijdragen en giften aan de Stichting Panti Asuhan.

Namens alle kinderen uit de 7 kindertehuizen in Indonesië: hartelijk dank oftewel terima kasih banyak!

Laudy Konings, secretaris/penningmeester

Beschermheer, de heer Maarten Divendal

Beste donateurs en bestuur van de Stichting Panti Asuhan,

In april van dit jaar ben ik door mijn broer Jan en twee bestuursleden gevraagd om beschermheer te worden van de Stichting Panti Asuhan.

De Stichting Panti Asuhan ken ik al vanaf mijn jeugd. Mijn vader en moeder vertelden, na een bezoek in 1976 aan Indonesië, vol enthousiasme en passie over het goede werk van oom Winand Divendal in de kindertehuizen van Vincentius in Jakarta. Als reactie op de sociale en financiële perikelen die mijn ouders aantroffen in deze kindertehuizen, was hun motto: "Daar gaan wij iets aan doen!". Bij terugkeer in Nederland hebben zij toen in brede kring donaties geworven voor de kinderen in de tehuizen.

Inmiddels bestaat de Stichting Panti Asuhan bijna 40 jaar en is zij nog altijd actief in haar zorg voor kinderen in kindertehuizen. Tegenwoordig richt de stichting zich niet alleen meer op de vier kindertehuizen van Vincentius in Jakarta, maar ook op diverse andere tehuizen waar hulp en ondersteuning heel hard nodig is. Het doet mij goed om te zien dat de Stichting Panti Asuhan onder andere het kindertehuis/school Putri Karahiman te Papua, het kindertehuis Ashun Karuna te Solo en het kindertehuis Kefumenanu op Timor voorzien van gelden voor het oppakken van speciale projecten. Maar ook de hulp van de Stichting Panti Asuhan voor Sinar Pelangi Jatibening, een NGO in Bekasi die

hulp verleent op medisch gebied, specifiek aan gehandicapte kinderen uit hulpbehoevende gezinnen.

Door het uitslaan van haar vleugels naar kindertehuizen elders in Indonesië, ben ik dankbaar dat de vrijwilligers in het bestuur het gedachtegoed van mijn oom, ouders en andere familieleden uitdragen naar plekken waar hulp evenzo nodig is als bij de kindertehuizen van Vincentius in de jaren zeventig. Ik heb dan ook het volste vertrouwen in het bestuur dat met het financieren van projecten, een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen in Indonesië.

In mijn dagelijks leven ben ik burgemeester van de gemeente De Ronde Venen. Van alle kanten wordt in Nederland gewerkt aan de kansen voor kinderen op een goede toekomst. Over onze grenzen heen is dat minder vanzelfsprekend. Daarom is het goed dat velen zich daar nadrukkelijk voor inspanssen. Mijn antwoord is dan ook dat ik uiteraard bereid ben om het beschermheerschap van de Stichting Panti Asuhan op mij te nemen.

Rest mij tot slot om vooral alle donateurs die betrokken zijn (geweest) sinds de oprichting van de Stichting, te bedanken voor hun bijdragen over de afgelopen jaren. Alleen met deze donaties zijn hulp en ondersteuning van kinderen in kindertehuizen in Indonesië mogelijk gemaakt.



Maarten Divendal, beschermheer

Nieuwe projecten

De aanvragen voor nieuwe projecten komen binnen, momenteel beoordeelt het bestuur deze aanvragen. Eén van de projecten waar wij onlangs akkoord voor hebben gegeven betreft de "Voltooiing van de bouw van het jongensinternaat bij het Antonius College in Senani, Jayapura te Papua".



Nico Dister, oprichter van de Stichting Putri Karahiman Papua te Sentani, Jayapura (Papua) heeft ons gevraagd om een bijdrage voor de werkzaamheden, die nodig zijn om de bouw van het internaat waarin reeds een zestigtal kinderen wonen, af te maken. De werkzaamheden betreffen het pleisteren van muren en plafond en het betegelen van de vloer (zie foto's hierboven).

Tevens zijn wij in gesprek met de heer Nico Simanjuntak van Panti Asuhan Karuna. Zijn aanvraag betreft de renovatie van de keukens van het kindertehuis in



Kefamenanu op Timor. Daarmee krijgt onze samenwerking met de Budi Mulia-organisatie in Solo en Kefamenanu een steeds concretere invulling.

Uiteraard hebben wij begin dit jaar weer een bijdrage overgemaakt aan de vier kindertehuizen van Vincentius in Jakarta. Daarmee hebben wij weer vele kinderen geholpen aan dagelijkse verzorging en een bijdrage geleverd aan onder andere onderwijs. Op dit

moment zijn wij in gesprek met Vincentius om specifieke projecten te benoemen die van directe invloed zijn op het welzijn van de kinderen. Wordt vervolgd!

Op onze website houden wij u de hoogte van de voortgang van lopende projecten en natuurlijk ook van nieuwe initiatieven: www.panti-asuhan.nl.

Introductie twee nieuwe bestuursleden

Moira Kaltofen

Met bijzonder veel plezier heb ik de functie van algemeen bestuurslid aanvaard. Het verzoek of ik interesse had in een bestuursfunctie bij Stichting Panti Asuhan, kwam op het juiste moment. Ik ben gelukkig getrouwd en heb 2 zonen, Steyn en Boris, die nu prima voor zichzelf kunnen zorgen, dus dat betekent dat ik meer tijd heb voor andere dingen.



Naast mijn werk bij Deloitte, als Industry manager voor de Financial Services Industry, vind ik het leuk en zinvol om mij in mijn vrije tijd in te zetten voor de Stichting Panti Asuhan. Ik draag Indonesië een warm hart toe, mijn moeder is geboren in Semarang en in de jaren 50 naar Nederland gekomen waar ze mijn vader ontmoette. Ik ben dus een echte Indische.

Met ons gezin en mijn familie zijn wij een aantal keren naar Indonesië geweest, een prachtig land, mooie cultuur en bijzonder lieve aardige mensen waardoor de band met Indonesië werd versterkt. Ik ben onder de indruk van de Stichting en haar activiteiten voor de kinderen van een aantal kindertehuizen in Indonesië. Ik zie er naar uit om dit goede werk samen met u voort te zetten!

Moira Kaltofen, lid van het bestuur

Isabelle Seelen

Een aantal jaar geleden heb ik een mooie reis gemaakt door Indonesië en het huwelijk van mijn nicht op Sulawesi bijgewoond. In 2010 is mijn achternichte Meike daar ook geboren en sindsdien mag ik mij haar trotse peettante noemen. Reden genoeg om Indonesië snel weer te bezoeken, me beter in de Indonesische cultuur te verdiepen en een steentje te willen bijdragen aan het wel en wee van kinderen die het minder getroffen hebben. Ik heb dan ook erg veel zin om me via m'n nieuwe bestuursfunctie in te zetten voor de Stichting Panti Asuhan. Er zijn in het verleden al vele mooie projecten gesteund en hopelijk wordt dat in de toekomst alleen maar meer.



Tussen mijn reizen door werk ik bij het content-marketingbureau MPG. Wij helpen klanten met het inspireren van hun doelgroepen via mooie verhalen, beelden en video's. Hopelijk kan ik met mijn werkervaring en enthousiasme een extra bijdrage geven aan de Stichting en aan de kinderen in Indonesië.

Isabelle Seelen, lid van het bestuur

Actueel

Bijzondere donatie:

Uit de finale afwikkeling van een nalatenschap heeft onze Stichting medio juni een additioneel bedrag van €3.224,12 mogen ontvangen. Wij zijn hiervoor zeer dankbaar en zullen ervoor zorgen dat ook dit bedrag ten goede komt van de kinderen in Indonesië.

Penningmeester gezocht:

De Stichting Panti Asuhan op zoek naar een nieuwe penningmeester. Deze persoon moet uiteraard boekhoudkundig onderlegd zijn en ervaring hebben met het voeren dan wel aansturen van een financiële administratie van een stichting of vereniging (inclusief het opstellen van financiële rapportages). Affiniteit met (kindertehuizen in) Indonesië strekt tot aan-

beveling. Lees het profiel dat wij zoeken op onze website (www.panti-asuhan.nl) en meldt u aan via secretariaat@panti-asuhan.nl.

Sponsordiner op 9 oktober 2016

In 2015 organiseerde de Stichting Panti Asuhan twee succesvolle sponsordiners. Dit najaar vindt wederom een sponsordiner plaats bij het restaurant Candi Borobudur te Bussum (Stationsweg 36, tegenover het NS-station). De kosten zijn € 30,00 per persoon, waarvan € 10,00 ten gunste komt van de kinderen in Indonesië. Het sponsordiner (Indonesisch buffet) vindt plaats op **zondag 9 oktober van 16.00 – 20.00 uur**. Er is plaats voor 70 personen. Dus wees snel met aanmelden!

Voor aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat (via secretariaat@panti-asuhan.nl) of één van de bestuursleden. Graag tot ziens in Bussum!

Nawoord van de heer Dick Marjot



In de vorige nieuwsbrief van december 2015 was het al gemeld dat ik in 2016 als secretaris van de Stichting het stokje zou doorgeven. Het is mij een eer geweest om vanaf 1992 het secretariaat in te vullen, als opvolger van Winand Divendal. Het waren 24 mooie jaren dat ik dit werk heb kunnen doen, maar nog meer dat ik, als deel van



het bestuur in vele samenstellingen, voor de kinderen in de tehuizen van Vincentius in Jakarta en de laatste jaren ook in Solo, Papua en Timor, veel heb mogen betekenen.

Een aantal malen heb ik de kinderen en het bestuur van de Vincentius tehuizen in Jakarta bezocht. Een prettige bijkomstigheid is dat wij aan deze bezoeken nog een lieve schoondochter hebben mogen overhouden. Wie kan dat zeggen? Voor dit alles ben ik ook heel dankbaar en is het mijn beurt om terima kasih banyak te zeggen aan de Stichting Panti Asuhan. Het gaat jullie goed! Tot ziens oftewel sampai jumpa, ook van mijn vrouw en toegewijde steun Anneke.



Dick Marjot, vml. secretaris