

YAYASAN PUTRI KERAHIMAN PAPUA (**Yapukepa**)  
Jalan Raya Kemiri 29 – Kotak Pos 264 – SENTANI 99352 – Indonesia  
Mobiel: +62-8-1382048417 (Whatsapp) en +31-6-55586025 (Telefoon)  
e-mail: [nicosd2004@yahoo.com.au](mailto:nicosd2004@yahoo.com.au) OF [nico.syukur.dister@gmail.com](mailto:nico.syukur.dister@gmail.com)

**RONDZENDBRIEF VAN DE STICHTING "PUTRI KERAHIMAN"**

Actief op het gebied van: Opvoeding en opleiding kansarme kinderen - Hulp aan vrouwen in moeilijkheden en aan alleenstaande bejaarden - Ondersteuning armlastige patienten

**Extra Rondzendbrief 04-04-2019  
n.a.v. natuurramp in Sentani**

*Beste Voorvechters en Achterban van Poetri Kerahiman,*

Nu het water begint te zakken, na de overstromingsramp van medio maart j.l., likt de stad Sentani haar wonden en maakt de balans op. Het aantal doden ligt *over* de honderd, en het aantal vermisten loopt *tegen* de honderd. Van deze laatsten moet worden aangenomen dat zij eveneens zijn omgekomen, meegsleurd (vaak in hun slaap) door de kolkende watermassa's uit de overlopende rivieren of dat zij bedolven zijn onder de modderlawines die van het Cycloopgebergte omlaag kwamen, richting Sentanimeer.

Wonder boven wonder zijn onze eigen kinderen en hun begeleiders ongedeerd gebleven, in tegenstelling tot zoveel mede-inwoners van Sentani. De materiële schade is enorm. Bij onze eigen tehuizen viel het mee. Wij hebben weliswaar veel waterschade geleden, maar de toestand was bij ons minder erg dan bij vele anderen waar het water tot aan de dakrand kwam.

In veel huizen is het interieur meegevoerd door het water. De toch al karige bezittingen van veel mensen zijn nu tot een minimum geslonken. Omdat wij zelf er redelijk goed vanaf zijn gekomen, hebben we de helpende hand kunnen bieden. Onze Robertuskliniek stond onder water, en kon daar geen patiënten ontvangen. Sommige medische apparatuur, o.a. de microscoop is onbruikbaar geraakt. Maar de staf van de kliniek is verhuisd naar het parochiehuis dat als hulppost is ingericht. Daar hebben onze dokters en verpleegkundigen tussen 16 en 29 maart meer dan 300 mensen kunnen behandelen.

De grotere kinderen uit onze drie tehuizen steken de handen uit de mouwen en werken samen met de jeugdvereniging van de parochie om de mensen te helpen met het schoonmaken van de huizen. Ook "gaan ze de boer op" in buurdorpen die gespaard zijn gebleven en in de stad Jayapura om voedingswaren, drinkwater, kleding en matrassen op te halen, die ze dan distribueren onder de -naar hoger gelegen plekken gevluchte- slachtoffers van deze watersnood..

De regering heeft beloofd te zorgen voor nieuwe behuizing of voor het weer woonbaar maken van woningen die daarvoor nog in aanmerking komen. Maar dat zal wel de nodige tijd vergen. Intussen is na het zakken van het water duidelijk geworden hoe groot de schade is. Velen zijn alles kwijt en hebben alleen het vege lijf kunnen redden, plus de kleren die ze aan hadden.

Anderen zijn niet alles kwijt, maar wel veel. Onder de “verloren zaken” vallen bijvoorbeeld kleding en schoeisel, huisraad en met name kookgerei, maar ook bromfietsen (middel van bestaan voor de grote groep fietstaxi-“chauffeurs”) en mobieltjes (voor mensen in Nederland misschien onvoorstelbaar dat zulke telefoontjes a.h.w. een levensbehoefte zijn geworden).

Dagelijks krijg ik verzoeken om hulp. Maar zonder u sta ik met lege handen. Daarom dat ik nu –tussen de twee halfjaarlijkse rondzendbrieven van februari en augustus door- deze extra HJR verstuur, en u vraag om St. Antonius, “patroon van “verloren zaken”, een handje te helpen door een extra bijdrage over te maken naar het oude vertrouwde IBAN, te weten:

**ABN-AMRO: NL52ABNA0416244181** t.n.v. Ned. Provincie v.d. Orde der Minderbroeders, 's-Hertogenbosch, m.v.v. “voor kindertehuizen etc. Nico Dister”.



Aan de boom vóór onze Robertuskliniek is het bericht gespijkerd dat gedurende de “*banjir*” (= overstroming) de patiënten behandeld zullen worden in de parochiezaal van de katholieke kerk, gelegen aan de overzijde van “Koramil” (afkorting voor: Komando Rayon Militer).

In naam van allen die in hun nood geholpen worden en daardoor het hoofd boven water kunnen houden, dank ik u bij voorbaat voor de “warme hand” die u hun toesteeckt.

Met vriendelijke groeten,

Nico Dister, OFM